

## **Όχι στα νέα ξεκινήματα, όχι στους εορτασμούς, ενώ η Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει τη γενοκτονία.**

**Σε εκείνους των οποίων οι φωνές έχουν ταρακουνήσει τον κόσμο για την Παλαιστίνη.**

Μετά από εβδομήντα πέντε χρόνια αποικισμού της Παλαιστίνης, και καθώς τους τελευταίους σχεδόν τρεις μήνες μαρτυρούμε την συνεχιζόμενη γενοκτονία και την μαζική σφαγή των ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας (κατά την οποία ο αριθμός των Παλαιστίνιων που δολοφονήθηκαν ξεπέρασε τους 19.000), και ενώ παράλληλα οι παγκόσμιες αποικιακές και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις συμάχησαν να επιδεικνύουν βαρβαρότητα και να καταπιέζουν με κάθε τρόπο τον παλαιστινιακό λαό, όπου και αν αυτός βρίσκεται, χωρίς κάθε αίσθηση ηθικής ή ανθρωπιάς, εμείς οι Παλαιστίνιοι έχουμε γίνει ακόμη πιο αποφασισμένοι, ανθεκτικοί και σίγουροι για την αναπόφευκτη νίκη μας και τη συνεχή σκοπιμότητα του αταλάντευτου αγώνα μας για ελευθερία.

Καθώς αυτή η χρονιά πλησιάζει στο τέλος της, χαρακτηρισμένη από πόνο και ελπίδα, γενναιότητα και λύπη, εκτοπισμό και απογοήτευση, η Λωρίδα της Γάζας ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέο της έτος με ένα μπαράζ συνεχών σιωνιστικών και αμερικανικών επιδρομών από γη, θάλασσα και ουρανό... η ένταση των οποίων θα ξεπεράσει ακόμα και το μεγαλείο των αμέτρητων πυροτεχνημάτων που παραδοσιακά φωτίζουν τον ερχομό του νέου έτους. Και καθώς ο υπόλοιπος κόσμος θα υποδεχτεί την Πρωτοχρονιά με φιλιά, γέλια και ευχές, οι μητέρες στη Λωρίδα της Γάζας θα στερηθούν την ευκαιρία να φιλήσουν τα παιδιά τους που σκοτώθηκαν μετά από βομβαρδισμό, και ενώ οι τρομακτικές βόμβες θα σπάνε το απόλυτο σκοτάδι της νύχτας, άλλα αθώα παιδιά θα στερηθούν την ζεστή αγκαλιά των μητέρων τους.

### **Στους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου...**

Αν αποδεχόμαστε να αφήσουμε το 2023 να περάσει απαρατήρητο όπως άλλα προηγούμενα χρόνια, ουσιαστικά είναι σαν να αναγνωρίζαμε ότι όλες αυτές οι ψυχές που χάθηκαν δεν έχουν καμία σημασία, σαν να μην είχε ποτέ σημασία η ύπαρξή τους. Επίσης, θα είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι οι ανατριχιαστικές εικόνες θανάτου που προκαλούνται από βόμβες και πυρκαγιές, και οι σπαραχτικές σκηνές πείνας, βασανηστηρίων και κακοποίησης, μπορούν απλώς να αγνοηθούν ενώ οι τηλεοπτικές οθόνες εστιάζουν στην αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος.

Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούμε να γιορτάσουμε όσο χύνεται ένα ποτάμι αίματος. Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε όσο διαπράττεται μια γενοκτονία στον κόσμο. Δεν μπορούμε να γιορτάσουμε ενώ η Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει βάνουσσες δολοφονίες και πολιορκία. Δεν μπορούμε να γιορτάζουμε με την συνεχή μυρωδιά θανάτου να πλανάται στον αέρα κάθε μέρα.

**Ας είμαστε όλοι ενωμένοι, σε όλες τις πόλεις του κόσμου, και ας οργανώσουμε διαδηλώσεις στήριξης της Παλαιστίνης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 31 Δεκεμβρίου, στις 23:30 μέχρι την άφιξη του νέου έτους. Τα συνθήματά μας:**

- **ας μνημονεύουν των ψυχών των ανθρώπων που σκοτώθηκαν για να μας δώσουν δόξα, ενώνοντάς μας στο δρόμο της αντίστασης,**
- **ας πιέζουν να σταματήσει η γενοκτονία και να διακοπούν οι στρατιωτικές προμήθειες στη Σιωνιστική οντότητα,**
- **ας καλούν να απορριφθούν οι πρεσβείες των δραστών της γενοκτονίας, και ας απαιτήσουν να λογοδοτήσουν οι δολοφόνοι και οι εγκληματίες.**

Ας υποδεχτεί ο κόσμος το νέο του έτος αυτή τη φορά ανανεώνοντας τη δέσμευση του για την υποστήριξη των καταπιεσμένων και των αποικιοκρατούμενων, ανανεώνοντας τη δέσμευση του για τον αγώνα ενάντια στις δυνάμεις του σκότους και της αποικιοκρατίας και ανανεώνοντας τη δέσμευση του να προστατεύει την ουσία της ανθρωπότητας και το αδάμαστο πνεύμα όσων αντιστέκονται την τυραννία που επιδιώκει να σβήσει την ανθρωπιά μας.

**Νεολαία της Παλαιστίνης,**

**Δεκέμβριος 2023**