

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Στις γειτονιές μας την εκμετάλλευση της εργασίας, την αστυνομική βία, το άγχος της επισφάλειας και την καταλήστευση του χρόνου και του χώρου μας τα έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα είδαμε να εντείνονται από την αρχή αυτής της κατάστασης (covid-19) που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Φυσικά, αν εμείς τα έχουμε ζήσει σε ένα μικρό ή μεγάλο βαθμό (δεν) μπορούμε να σκεφτούμε πόσο πιο έντονα και άγρια βιώνουν αυτήν την παλιά και καινούργια επισφάλεια οι μετανάστριες, τα τρανς άτομα, οι άστεγοι και τ@ αδήλωτ@ εργάτ@.

Συγκεκριμένα, στην γειτονιά μας, στην Κυψέλη, βλέπουμε από το lockdown και μετά τα τραπεζοκαθίσματα να εξαπλώνονται στον λίγο δημόσιο χώρο που υπήρχε ήδη, τους μπάτσους να επιτίθενται βίαια στον κόσμο στις πλατείες και σήμερα τα ΜΜΕ να στοχοποιούν την περιοχή ως "κόκκινη ζώνη". Δεν είναι τυχαίο φυσικά που η περιοχή στοχοποιείται, καθώς έχει μεγάλη μεταναστευτική κοινότητα, άτομα χαμηλών οικονομικών στρωμάτων και ύψωσε μια αντίσταση κατά την διάρκεια της καραντίνας. Προσπαθεί έτσι η κυβέρνηση, να στηρίξει το αφήγημά της περί "ατομικής ευθύνης" για την διασπορά του κορωνοϊού, αποσιωπώντας εσκεμμένα τις συνθήκες στις οποίες αναγκαζόμαστε να ζήσουμε. Μεταναστά στοιβάζονται σε ημιυπόγεια βλέποντας τα ενοίκια να εκτοξεύονται, όλα μας στοιβαζόμαστε στα ΜΜΜ με τα λιγοστά δρομολόγια, ενώ η κυβέρνηση αποφασίζει να χαρίσει 80 εκατομμύρια στα ΚΕΚ για τα γελοία σεμινάρια επιμόρφωσης επιπέδου "Σκοιλ Ελικικού", 41 εκατομμύρια συνολικά στα ΜΜΕ, 2 εκατομμύρια στον Μεγάλο Περίγelo και άλλα πολλά στους φίλους της.

Εμείς απαντάμε σε όλα αυτά με αυτοοργάνωση, με την παρουσία μας στις γειτονιές μας και με μια προσπάθεια να χτίσουμε σχέσεις αλληλοβοήθειας και αγώνα ντόπιων και μεταναστ(ρι)ών. Ο δημόσιος χώρος, οι δρόμοι και οι πλατείες είναι χώροι αγώνα και κοινωνικοποίησης των προταγμάτων, των προβληματισμών και των εμπειριών μας. Αυτοοργανώνουμε τις δικές μας, αδιαμεσολάβητες εκδηλώσεις, διεκδικώντας τον χρόνο που μας στερούν οι καπιταλιστές και τον χώρο που μας κλέβουν οι μαγαζάτορες, οι επενδυτές, οι ανθρωποφύλακες του κράτους και οι λοιποί φασίστες, σεξιστές, ομοφοβικοί. Μαζευόμαστε για να συλλογικοποιήσουμε τις αντιστάσεις μας, να βρούμε τους τρόπους να ανταποκριθούμε μαζί στις ανάγκες και τις επιθυμίες μας.

Σε συνέχεια κάποιων δράσεων μας στην γειτονιά, όπως συλλογικές κουζίνες, μπαζάρ, κοινωνικές εκδηλώσεις σε πλατείες, επιλέγουμε αυτήν την Κυριακή 04/10/20 να προβάσουμε την ταινία "La estrategia del caracol". Βλέπουμε καθημερινά τα άδεια κτήρια γύρω μας να ρημάζουν και να εκκενώνονται, ενώ άτομα στοιβάζονται σε υπόγεια και οι μαγαζάτορες κλαίγονται στα κανάλια για τον μειωμένο τζίρο τους στοχοποιώντας τη νεολαία που αρνείται να γεμίσει τα τραπεζοκαθίσματά τους και γεμίζει τις πλατείες. Η ταινία θίγει το πρόβλημα της στέγασης και προβάλλει την κατάληψη εγκαταλελειμμένων κτηρίων ως μια λύση σε αυτό, καθώς και την αντίσταση στην εκκένωση από μπάτσους και ιδιοκτήτες.

**ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΑΔΕΙΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΧΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΩΝ**

Δίκτυο Αλληλοβοήθειας και Αγώνα Κυψέλης-Πατησίων