

"Κατεβαίνω μια βρώμικη και δυσώδη σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο και στα κρατητήρια του ΑΤ Παγκρατίου. Από τη μία μεριά της καγκελόπορτας εκείνος, με βλέμμα απλανές και σχεδόν βουρκωμένος. Είναι γύρω στα 20, από τη Συρία. Πίσω του μερικοί ακόμη κρατούμενοι, άλλοι αλλοδαποί, άλλοι ημεδαποί. Από την άλλη εγώ, ο διερμηνέας και ο αστυνομικός. Όρθιοι όλοι και σε αυτές τις συνθήκες, ζητώντας από τον αστυνομικό, να απομακρυνθεί λίγο τουλάχιστον, προσπαθώ να καταλάβω τι του έχει συμβεί. Από προβλήματα υγείας, παίρνει μια αντιψυχωσική αγωγή. Του έληξε η κάρτα (δελτίο αιτούντος άσυλο), καθώς προσπαθούσε να περάσει με τα πόδια από την Ειδομένη, την περίοδο που «έκλειναν» τα σύνορα. Έφτασε ως τη Σερβία, τον συνέλαβαν στο τρένο, του έσκισαν όλα τα έγγραφα, κρατήθηκε για λίγο διάστημα και επεστράφη στην Ελλάδα. Γύρισε στην Αθήνα, μη λαμβάνοντας πια φαρμακευτική αγωγή, αναζήτησε ιατρική και νομική βοήθεια μάταια μέχρι που συνελήφθη. Δεν έχει καταλάβει ούτε γιατί, ούτε για πόσο θα τον κρατήσουν, αφού μόνο βοήθεια ζητούσε εκείνος και έτρεμε μην τον επιστρέψουν στη Συρία".

μαρτυρία της @khalida από το thecricket.gr

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ένα σιωπηρό έγκλημα συντελείται καθημερινά στις γειτονιές μας. Χιλιάδες άνθρωποι στοιβάζονται σε ανήλιαγα κελιά, χωρίς προαυλισμό και πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης, χωρίς επαρκή σίτιση, κάποιοι/ες ξεχασμένοι/ες για μήνες. Εδώ δίπλα μας, στα υπόγεια κρατητήρια του Α.Τ. Παγκρατίου, αλλά και παντού, από τα τμήματα συνοριακής φύλαξης στον Έβρο και τα αστυνομικά τμήματα νησιών του Αιγαίου μέχρι την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, τα Εξάρχεια και τη Δραπετσώνα. Η αδιαφορία για προβλήματα υγείας και η άρνηση περίθαλψης, η αστυνομική βία και η ατιμωρησία των σαδιστών «φυλάκων της τάξης», η απόλυτη αορατότητα τελικά των κρατουμένων δολοφονούν: παλιότερα στα Α.Τ. Ομόνοιας, Νίκαιας, Αγίου Παντελεήμονα, Πατησίων και πιο πρόσφατα, πάλι στο διαβόητο Α.Τ. Ομόνοιας, με το θάνατο του Εμπουκά, μετανάστη από τη Νιγηρία που δεν θα μαθαίναμε ποτέ αν δεν καταγγελλόταν από κοινότητες αφρικανών μεταναστών.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ:

Διοικητική κράτηση είναι ο εγκλεισμός ανθρώπων χωρίς χαρτιά σε κελιά και φυλακές χωρίς δικαστική απόφαση και χωρίς να προηγείται κάποιο ποινικό αδίκημα. Αφορά όλους/ες όσους/ες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα που να νομιμοποιούν την ύπαρξή τους, ανθρώπους που ζουν εδώ χρόνια, οικογένειες και ανήλικους, άτομα από ευάλωτες ομάδες, θύματα βασανιστηρίων, αιτούντες άσυλο. Σηματοδοτεί την υιοθέτηση μιας πολιτικής που **ποινικοποιεί τη μετανάστευση** και καθιστά τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά

παράνομους επειδή υπάρχουν και άρα περισσότερο ευάλωτους σε κάθε αυθαιρεσία των αρχών, στην εκμετάλλευση των αφεντικών, στη βία και την περιθωριοποίηση.

Αυτή τη στιγμή κρατούνται πάνω από **2.500 άνθρωποι** σε όλη τη χώρα. Το 1/3 από αυτούς βρίσκονται σε αστυνομικά τμήματα, όπου η έτσι κι αλλιώς απάνθρωπη κράτηση, είναι και τυπικά παράνομη όταν υπερβαίνει τις 24 ώρες. Συχνά οι μετανάστες που απελευθερώνονται, συλλαμβάνονται και φυλακίζονται ξανά, σε ένα φαύλο κύκλο δίχως τέλος.

ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΡΙΚΗ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΟΡΑΤΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ