



ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΣΙΚΟΣ-ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΤΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Διανύοντας το πρώτο τρίμηνο του 2016, παρατηρούμε να ευτείνεται η ρατσιστική πολιτική του Ελληνικού κράτους και της Ε.Ε, καθώς οι προσφυγικές ροές πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Το σχέδιο που καταστρώνουν τα ευρωπαϊκά αφεντικά και το πολιτικό προσωπικό τους είναι η άγρια διαχείριση των χιλιάδων κόσμου που μεταναστεύει, με στόχο την μετουσίωση τους σε φθηνά εργατικά χέρια. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την όξυνση της καταστολής των προσφύγων και των μεταναστών στο Αιγαίο, πλέον και με την συνδομή του ΝΑΤΟ. Με πρόσχημα την πάταξη των διακινητών, οι νατοϊκές δυνάμεις, η Frontex και το ελληνικό λιμενικό θα περιπολούν στο Αιγαίο και θα απωθούν βίαια τις βάρκες πίσω στην Τουρκία. Αυτή η στρατιωτικοποίηση της περιοχής συνεπάγεται προφανώς περισσότερες δολοφονίες από την πλευρά της Ευρώπης-Φρούριο. Στη συνέχεια, όσοι καταφέρνουν και εισέρχονται στα ευρωπαϊκά εδάφη θα κλείνονται στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα λεγόμενα hot-spots. Σε αυτά θα γίνεται η καταγραφή-διαλογή τους, έτσι ώστε να ξεκαθαρίζονται οι πρόσφυγες από τους μετανάστες. Οι μεν μετανάστες δεν δικαιούνται να μπαίνουν στην Ευρώπη, οπότε θα επαναπροωθούνται πίσω στις χώρες τους. Οι "τυχεροί" δε, που εμπίπτουν θεσμικά στους πρόσφυγες, δηλαδή μόνο οι Σύριοι και οι Ιρακινοί θα υφίστανται μια ναζιστικής έμπνευσης καταγραφή με βάση τη φυσική ικανότητα να δουλέψουν, σπουδές, δεξιότητες κτλ και θα κρατούνται στα κέντρα αυτά μέχρι να χρειαστούν φθηνοί εργάτες και εργάτριες στην ευρωπαϊκή παραγωγική μηχανή.

Σε αυτό το σχέδιο εξόντωσης, υποτίμησης κι εξαθλίωσης προσφύγων και μεταναστών εργατών, σημαντικό ρόλο παίζει και το Ελληνικό κράτος που συνεχίζει επάξια την ρατσιστική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρίν ένα χρόνο και λίγο μετά την εκλογή του, ο Συριζα δήλωνε στην Αμυγδαλέζα μέσω του Πανούση, πως θα κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έφτιαξαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Τώρα, Τσίπρας και Καμμένος, όχι μόνο δεν έκλεισαν τα παλιά αλλά φτιάχνουν και νέα (βλέπε hot spots), στα πλαίσια της υλοποίησης των συμφωνημένων με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους. Στα χνάρια

λοιπόν της ακροδεξιάς διαχείρισης των μεταναστών και των προσφύγων των τελευταίων 20 χρόνων, οι Συρίζα/ Ανελ αναλαμβάνουν καίριο κομμάτι στο σχέδιο των ευρωπαίων καπιταλιστών για την γενικευμένη υποτίμηση της εργατικής τάξης. Έτσι, με την ανέγερση των hot spots, τα κλειστά σύνορα και την στρατιωτική διαχείριση των προσφύγων και των μεταναστών, η αριστερή κυβέρνηση ρίχνει νερό στο μέλο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, προλειαίνοντας το έδαφος για νέα πογκρόμ και δράσεις φασιστών. Η υποκρισία του Ελληνικού κράτους κορυφώνεται, όταν την ίδια στιγμή που δολοφονεί πρόσφυγες και μετανάστες στο Αιγαίο, στηρίζει το νόμπελ ειρήνης για τους κατοίκους των νησιών.

Το εχθρικό σκηνικό για πρόσφυγες και μετανάστες που στήνει ο κρατικός μηχανισμός και τα Μ.Μ.Ε, έρχεται να συμπληρώσει η δράση των νεοναζί της χρυσής αυγής, οι οποίοι ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο από τις πρώτες κιόλας μαζικές αφίξεις προσφύγων το περασμένο καλοκαίρι. Παρατηρούμε δε, σε μια σειρά από πόλεις που ετοιμάζονται hot spots, να ξεφυτρώνουν ρατσιστικές επιτροπές κατοίκων, με αίτημα την καθαρότητα του τόπου από τους άπλυτους, αιμόρφωτους, αλλόθρησκους κι απολίτιστους ξένους. Η σύνθεση αυτών των επιτροπών (που τις έχουμε ξανασυναντήσει στο παρελθόν στον άγιο παντελεήμονα και αλλού) περιλαμβάνει την χρυσή αυγή σε ηγετικό ρόλο αλλά και διάφορους ρατσιστές, ακροδεξιούς, το παπαδαριό και άλλα αντιδραστικά κομμάτια. Οι χρυσαυγίτες βρίσκουν λοιπόν μέσα σε αυτό το συρφετό το πιο πρόσφορο έδαφος για να οργανώσουν εκ νέου την βάση τους, που είχε αποδεκτιστεί μετά τη δολοφονία Φύσσα και να ξαναβγούν στο δρόμο. Προσπαθούν λοιπόν από τη μία να ξεπεράσουν την οργανωτική αποσυγκρότηση που ακολούθησε τις συλλήψεις της ηγεσίας τους, και από την άλλη να αυτοπλασαριστούν ως οργανωτές του θυμού κι εγγυητές μιας μερίδας του κεφαλαίου.

Απέναντι στα σχέδια κράτους και φασιστών, το κίνημα πρέπει να πάρει θέση μάχης οργανώνοντας την ανατροπή τους. Το αντιρατσιστικό κίνημα έχει δείξει τα αντανακλαστικά του όλον αυτόν τον καιρό, με πολύμορφες δράσεις αλληλεγγύης και υλικής υποστήριξης των προσφύγων και των μεταναστών. Για εμάς, η αλληλεγγύη έχει ταξικό και διεθνιστικό πρόσημο καθώς ανήκουμε στην ίδια τάξη με τις χιλιάδες των ξεριζωμένων, και έτσι στεκόμαστε αλληλέγγυοι, υλικά και πολιτικά, δίπλα σε όλους, είτε είναι πρόσφυγες πολέμου είτε οικονομικοί μετανάστες. Οι κοινοί αγώνες ντόπιων και μεταναστών δείχνουν το δρόμο προς την ανατίμηση της εργασιακής μας αξίας, Είναι ξεκάθαρο, πως η διεκδίκηση για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών είναι ένας αγώνας που πρέπει να δώσει η εργατική τάξη, με σκοπό την υπεράσπιση των κοινών μας προλεταριακών συμφερόντων. Στην προμετωπίδα ενός τέτοιου αγώνα πρέπει να βρίσκεται το ζήτημα των ανοιχτών συνόρων και της ελεύθερης μετακίνησης, καθώς και η πλήρης κατοχύρωση των εργασιακών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων για όλους και όλες, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, αιτίας μετανάστευσης, θρησκείας, φύλου και σεξουαλικών προτιμήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλες και όλους να παλέψουμε για το γκρέμισμα όλων των στρατοπέδων συγκέντρωσης κόντρα σε φασίστες, ρατσιστές, κράτος και αφεντικά, για γειτονιές γεμάτες αλληλεγγύη κι όχι μίσος, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.