

Έχοντας πολιτικό μας πρόταγμα τη διάχυση των πρακτικών της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης, στις αρχές Φλεβάρη του 2015, άτομα που δραστηριοποιούμαστε κινηματικά στην περιοχή του Ζωγράφου - σε συλλογικότητες και μη - προχωρήσαμε στην κατάληψη των λυομένων που βρίσκονται στην οδό Ιλισίων, τα οποία ήταν ανεκμετάλλευτα από το Δήμο για πάνω από μία πενταετία. Στόχος της κατάληψης είναι η δημιουργία δομής βραχυχρόνιας φιλοξενίας προσφύγων/ μεταναστών.

Τα τελευταία χρόνια μαινεται στη Συρία ένας αδυσώπητος εμφύλιος πόλεμος που έχει προκαλέσει αμέτρητους θάνατους και χιλιάδες πρόσφυγες. Η Μεσόγειος που ένωνε λαούς και πολιτισμούς, έχει μετατραπεί σε θάλασσα του θανάτου- με περισσότερους απο 4.000 νεκρούς πρόσφυγες/μετανάστες- προκαλώντας στιγμιαία θλίψη και μόνιμη αδιαφορία.

Η στάση μας απέναντι σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση είναι αυτή που δείχνει τί κοινωνία είμαστε και τί κοινωνία θέλουμε.

Κανένας άνθρωπος δεν εγκαταλείπει τον τόπο του άνευ λόγου και αιτίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι πόλεμοι και τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι οι αιτίες του μεταναστευτικού/ προσφυγικού ζητήματος, καθώς είναι σύμφυτα με τη φύση του ιμπεριαλισμού ο οποίος απαιτεί συνεχώς μεγαλύτερα κέρδη για τη βιομηχανία όπλων και απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή.

Κανένα σπίτι δε στέκεται χωρίς ανθρώπους και κανένας άνθρωπος δε μπορεί να ζήσει δίχως στέγη.

Με δική μας αλληλέγγυα εργασία καταστήσαμε βιώσιμα τα εν αχρηστία κτίρια αυτά. Εδώ και τρεις μήνες φιλοξενούνται εκεί μια οικογένεια Κούρδων από το Κομπάνι και ένα ζευγάρι Κούρδων απο το Ιράν. Η κίνηση αυτή πολύ γρήγορα αγκαλιάστηκε απο τη γειτονιά και οι όποιοι αρχικοί δισταγμοί μετατράπηκαν σε προσφορά τροφής, ρούχων, παιχνιδιών και αγάπης προς τους φιλοξενούμενους.

Υπερασπιζόμαστε την πολιτική πρακτική της κατάληψης και της οικειοποίησης των άδειων- ανεκμετάλλεπτων δημόσιων χώρων. Προτάσσουμε καθημερινά και παντού τη δική μας ηθική και πολιτική θέση απέναντι στα συμφέροντα κάθε λογής κερδοσκόπου. Σε αντίθεση με την ανυπαρξία του Δήμου και την υποκρισία των νεοφιλελεύθερων, εθνικόφρονων, μιντιακών και μη «ανθρωπιστών», αποδείξαμε ότι η αλληλεγγύη εκφράζεται με πρωτοβουλίες και δράσεις. Με αφετηρία την κατάληψη των λυομένων θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο και όπλο την αλληλεγγύη , την αυτοοργάνωση και αυτοδιαχείριση να παλεύουμε και να δημιουργούμε συλλογικές δομές.

Καλούμε αλληλέγγυους/ες και άτομα με ακηδεμόνευτη πολιτική συνείδηση να στηρίζουν και να δημιουργούν αντίστοιχα εγχειρήματα, που αποτελούν αναχώματα απέναντι στον εξοντωτικό πόλεμο των θεσμών, οι οποίοι απαγορεύουν την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων και αφαιρούν το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία.