

ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΑΑ ΤΑΛΕΜΠ

Ο πόλεμος κινεί τα γρανάζια της καπιταλιστικής μηχανής. Ο πόλεμος θα βγάλει τον καπιταλισμό από την κρίση του. Το εμπόριο όπλων θρέφει την πολεμική βιομηχανία και οι κατεστραμμένες χώρες γίνονται πεδία επενδύσεων όταν έρθει η ώρα της ανοικοδόμησης. Εντωμεταξύ, υπάρχουν και κάποιες «παράπλευρες απώλειες». Μόνο στη Συρία εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι νεκροί και εκατομμύρια οι ξεριζωμένοι. Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την ανθρωποσφαγή καταλήγουν να θαλασσοπνίγονται στη Μεσόγειο.

Τη μακριά λίστα θανάτων στο Αιγαίο θα μπορούσε να την αποτρέψει ένα άνοιγμα στο φράκτη του Έβρου. Η κυβέρνηση της Αριστεράς του κεφαλαίου δεν θέλει ούτε να ακούει για τέτοια πράγματα, παρότι το γκρέμισμα του φράχτη ήταν από τα βασικά προεκλογικά προτάγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Συντάσσεται έτσι πλήρως με τα υπόλοιπα καθίκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να διαχειριστούν τα κράτη καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές κάνουν πολύ επικίνδυνο το πέρασμα των συνόρων και προσπαθούν να νομιμοποιήσουν έναν ύπουλο διαχωρισμό μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Οι πρόσφυγες δικαιούνται να έρχονται στη Δύση αφού προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, σε αντίθεση με τους μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα να ξεφύγουν από την εξαθλίωση που έχει καταδικάσει τις χώρες τους το καπιταλιστικό σύστημα. Οι πρόσφυγες δικαιούνται τον οίκτο και την ελεημοσύνη, ενώ οι μετανάστες θα πρέπει να γυρίσουν από εκεί που ήρθαν. Κι αν δεν συμμορφωθούν, τους περιμένει το Κέντρο Κράτησης.

Τα κέντρα κράτησης – ή «φιλοξενίας» κατά τους εκάστοτε κυβερνώντες – που έχουν ξεφυτρώσει σε κάθε γωνιά της χώρας τα τελευταία χρόνια είναι κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου φυλακίζονται άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν χαρτιά. Για όσους και όσες ζούσαν και έκαναν τις βρώμικες δουλειές, από τα χωράφια της Μανωλάδας ως τα διαμερίσματα παραπεταμένων παππούδων, και για όσες και όσους εξαναγκάζονταν σε πορνεία και κακομεταχείριση, το επόμενο βήμα του ελληνικού ονείρου είναι το στοίβαγμα σε ένα κελί με άλλους δέκα. Μεταξύ άλλων, τους περιμένει εγκλεισμός σε άθλιες συνθήκες, κράτηση που είναι άγνωστο πότε θα τελειώσει – τα δεκαοκτάμηνα κράτησης έγιναν εξάμηνα, τα εξάμηνα έγιναν εννιάμηνα και βλέπουμε... – και σε βάθος χρόνου μια απέλαση, συχνά συνοδευόμενη από ξυλοδαρμό.

Η Sanaa Taleb είναι μία από τις έγκλειστες μετανάστριες του Κέντρου Κράτησης γυναικών Ελληνικού. Βρίσκεται φυλακισμένη εδώ και εννιά μήνες όπως και πολλές συγκρατούμενές της, απλά επειδή δεν είχε χαρτιά. Αποφάσισε, όμως, να αντισταθεί και στις 31/10 προχώρησε σε αποχή συσσιτίου. Εκδικητικά προσπάθησαν να αποσιωπήσουν τον αγώνα της, απείλησαν την ίδια και τρομοκράτησαν τις υπόλοιπες φυλακισμένες, ενώ 4 μέρες αργότερα, αφού της ανακοίνωσαν ότι απελευθερώνεται, την οδήγησαν στην Πέτρου Ράλλη και αποπειράθηκαν να την απελάσουν χρησιμοποιώντας βία. Λόγω της άρνησής της να αποδεχτεί την απέλασή της, κατηγορείται πια για απείθεια και φθορά ξένης περιουσίας (δεμένη χειροπόδαρα διέλυσε ένα περιπολικό!). Είναι η πρώτη φορά που μετανάστρια κατηγορείται για απείθεια, επειδή δεν συναίνεσε στην απέλασή της. Οι αιτήσεις αποφυλάκισής της, παρά τις βεβαιώσεις των γιατρών ότι πρέπει να βγει από τη φυλακή άμεσα, είτε απορρίπτονται είτε καθυστερεί υπερβολικά η εκδίκασή τους. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει τον αγώνα της αποφασισμένη μέχρι την απελευθέρωσή της.

**ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΛΕΜΠ
ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ**

**Συγκέντρωση – πορεία
Πλατεία Βικτωρίας
Σάββατο 23/1 στις 12 μμ.**

Αλληλέγγυες/αλληλέγγυοι κρατουμένων στα νότια
<https://allilegioikratoumenonstanotia.wordpress.com>
Συντρόφισσες/Σύντροφοι